



MANO



# Kom naar de Mano Cultuurdag in Dokhuis!

Wees welkom op de Mano Cultuurdag: een middag met muziek, theater, heerlijke koffie, henna versiering en hapjes uit alle windstreken van de wereld! Ook zijn er kraampjes waar mensen uit de noodopvang zelfgemaakte kleding, tassen, huidproducten en kunst geïnspireerd door hun eigen cultuur tonen en verkopen.

Verder is de tentoonstelling 'LET'S DRAW AND SAY HI' te zien met portrettekeningen die mensen uit de noodopvang hebben gemaakt tijdens een workshop met kunstenares Cora Moret. Deze kunstwerken zijn ook te koop!

**Dat wordt een gezellige en hele mooie middag!**

## Programma

- 13:00** Opening van de Mano Cultuurdag met muziek en zoete hapjes
- 14:30** Theaterstuk, gespeeld door de Syrische allround kunstenaar Firas Kalousie
- 15:30** Ethiopische koffiecereemonie (koffie en thee is gratis)
- 17:00** Musici uit de noodopvang spelen traditionele muziek uit Syrië

**Iedereen is van harte welkom!**

**Waar? in Dokhuis (Doklaan 10) in Rotterdam**

**Wanneer? vrijdag 4 oktober van 13:00 tot 18:00 uur**

